

Från idyll till mardröm

Mitt namn är Doris Karlsson. Jag växte upp i St Krokek, en liten gård i Holaveden i Ödeshögs kommun inte långt från gränsen till Småland. Gården har gått i arv på mammas sida sedan 1700-talet. Mina föräldrar brukade gården så länge de orkade. Efter deras död övertog min tvillingsyster och jag gården. I praktiken blev det så, att jag och min man Rune blev de som bodde i St Krokek på sommarhalvåret. Vintrarna tillbringade vi i vår lägenhet i Ödeshög.

St Krokek var en underbar plats, vacker, lugn och fridfull. Min morfar var mycket trädgårdsintresserad och skaffade en rad nuförtiden ovanliga växter. Många av dem finns fortfarande kvar bl a gammaldags tulpaner som ännu blommar rikligt varje vår. Min mamma vårdade också trädgården ömt och jag har försökt att sköta den efter bästa förmåga. Det finns gott om fåglar och Rune var nog med att åka upp och mata dem också på vintern.

För fyra år sedan slogs vår idyll sönder. En av våra grannar hade dött och gården köptes upp av en slättbonde i en angränsande kommun. Han hade aldrig för avsikt att bosätta sig på stället. Enda syftet med affären var att uppföra vindkraftverk på ägor. En dag fick Rune och jag besök av en för oss okänd man som visade sig vara den nye ägaren. Han berättade för oss att han avsåg att uppföra två vindkraftverk på sin mark, men för övrigt gav han oss ingen information. Varken Rune eller jag visste något om vad det kunde innebära för oss och ställde därför inga frågor. Efter ett tag fick vi en tjock lunta från kommunen med information om de planerade verken. Det som stod där var för oss helt obegripligt, men vi tyckte inte att vi hade anledning att oroa oss.

I september 2009 kom första verket på plats. Det hade uppförts 330 m från vårt hus! Vi hade plötsligt fått ett vindkraftverk i trädgården. Från den stunden blev vår tillvaro en mardröm. Oljudet från verket gjorde att vi långa tider inte kunde vistas i trädgården. Om vi hade gäster och skulle dricka kaffe ute hände det ofta att vi fick gå in och avsluta kaffedrickandet där. Men ännu värre var skuggningarna. Vi fick reda på att dessa inte får överskrida en halv timme per dygn, men våra skuggningar kunde vara i en och en halv timme och var helt outhärdliga. Det fanns ingenstans vi kunde ta vägen. Allra värst var det när det blåste hårt och skuggorna rörde sig blixtnabbt. En bekant har filmat skuggningarna och gjort noggranna tidsangivelser på filmen, som skickats både till kommunen och länsstyrelsen, men ingen har reagerat. Ägaren till verket har anlitat en advokat från Göteborg och denne hävdar att det är helt omöjligt att det kan förekomma några skuggningar. Han har aldrig satt sin fot i St Krokek!

Under de här fyra åren har vi och två andra grannar skrivit inlaga på inlaga både till kommunen och länsstyrelsen för att få verket avstängt, men hittills har alla våra ansträngningar varit förgäves. Man tar oss inte på allvar. Och det är just detta att man inte blir trodd och tagen på allvar som skapar en sådan stress. Till det kommer oron för framtiden. Måste gården säljas och vem vill köpa en fastighet som praktiskt taget har ett vindkraftverk i trädgården?

I december 2011 drabbades Rune av stroke och dog bara några veckor senare. Det är min absoluta övertygelse att oron och stressen de sista åren starkt påverkade hans hälsa. Sedan Rune gick bort har jag knappt vistats i St Krokek. Trädgården förfaller mer och mer och det gör naturligtvis också ett hus som inte är bebott. Min syster och hennes familj hjälper till så mycket de hinner, men vi har inte längre någon glädje av att komma till vårt barndomshem.

Jag har förstått att äganderätten är skyddad av grundlagen, men det tycks inte hjälpa. Mitt hem är inte längre mitt hem. Hur kan detta vara möjligt i ett land som Sverige? Har vi ingen rättssäkerhet längre? Är vi jämställda inför lagen eller är det så att den som har pengar och kan anlita juridisk hjälp

vinner? Att den starkare får övertaget över den svagare? Det är många frågor jag skulle vilja ha svar på.

Doris Karlsson



Titta på filmen från Krokek, finns på www.vindkraft-odeshog.se (till höger med rubrik [Besök hos Doris i Krokek 2 maj 2012](#))